

VOOR KINDEREN IN ARNHEM

Vrijdag 19 Bloeiimaand werd in Musis Sacrum in Arnhem getoond hoe vlijtige vindingrijke huisvrouwen, kinderkleertjes hebben vervaardigd uit schijnbaar waardeloos materiaal. Het waren kinderen van 2—14 jaar, die hier toonden, hoe keurig zij gekleed kunnen gaan met eenvoudige dingen.

Het Hoofd van afd. IV Volks- en gezinshuishouding opende deze middag-bijeenkomst, en zij hoopte dat de aanwezige kameraadskes uit het getoonde wat zouden opsteken en er later hun voordeel mee doen. Behalve uit oud materiaal zouden er ook wat nieuw gemaakte jurkjes getoond worden uit stof, die voor kinderen nog op punten verkrijgbaar is. Dit is veel praktischer dan klaar gemaakt koopen, omdat dan lappen voor verstellen en verlengen overblijven. Zij hoopt dat deze „schouw” heel wat nut zal afwerpen.

En dan beginnen de kinderen binnen te komen. De eerste zijn een jongen en een meisje met resp. een broekje en rokje aan, gemaakt uit een juten zak, geveerd, een steekje er langs gewerkt, een blouse erbij uit een overhemd van vader. Trots als pauwen stappen zij. Dan een peuter van 2 ook uit een oud overhemd gekleed, ditmaal een blauw streepje, het jurkje met smockwerk. Zij vond het prachtig, dat alle mensen zoo naar haar keken en ging vriendelijk goedendag zeggen. Een jurkje uit een

geverfde interlock pyamabroek, jurkjes uit oude damesjaponnen, schorten, één jurkje met een gebreide pas, deze pas was weer gemaakt van uitgehaalde gordijnkoorden. Een slipover, gemaakt uit uitgehaalde ouderwetsche schellekwasten. Een linnen jongenspak gemaakt uit Moeders ouden rok, nachthemden, gordijnen, alles is gebruikt. Heel veel eerst geveerd, maar de resultaten zijn er dan ook naar. Een jurkje met broekje erbij, gebreid van uitgehaalde zijden dameskousen, eerst in één kleur geveerd en toen met 6 à 8 draden tegelijk gebreid. Een speelpakje van een geveerde badhanddoek. Vaders oude broek, alles bleek nog bruikbaar. In menige huishouding werd vroeger ook al veel zoo veranderd, maar op zoo'n groote schaal als hier getoond toch niet. Vooral de uitgehaalde koorden vonden veel bijval. Een trainingspak uit een geveerde moltonnen deken. Een paar zomerschoentjes van een oude lakceintuur, een mantelpakje van vaders rokcostuum en de bakvisch zag er uit om door een ringetje te halen. Oude katoenen spreien leverden weer veel materiaal voor jumpers, enz. Een jurk uit een linnen gordijn, een manteltje met slobbroek uit een velours gordijn, afgewerkt met een randje bont van een konijnenvel, allemaal door de vrouwen zelf gemaakt. Nu moet ik er wel bij zeggen, dat de bekoring van alles was, dat het één voor het ander zoo keurig zat. Ik denk dat alle kamskes de ochtend-japon, ook gemaakt uit een oud gordijn, wel zouden willen hebben, ook al zaten er verschillende naden in.

N.S.V.O. nieuws

Verantw. redactrice: C. F. Galjaard-Meck

Redactie en adm.: Laplacestraat 31, Amsterdam O.

Tel. 52322, Postgiro 320886

Versijnt tweemaal per maand



Deze „modeschouw” voor kinderen heeft ons getoond wat er allemaal met veel geduld te bereiken is. Is U het naaien niet gewend of niet zoo handig met knippen, vraag dan de hulp van de vertegenwoordigster voor Uw groep van de afd. Volks-en gezinshuishouding, deze zal U graag met raad en daad terzijde staan.

Trotsch als pauwen stappen ze rond Foto Otto

EVEN AANDACHT VOOR DISTRICT...

7 NOORD-HOLLAND

Het is zeker een daad van wijs beleid geweest toen twee jaar geleden de Leiding der N.S.V.O. besloot, evenals de P.O. Districten in te stellen.

Immers, het Hoofdkwartier der N.S.V.O. werd hierdoor niet weinig ontlast en de Kringen, die vroeger zonder contact, naast elkander werkten, konden nu, samengebundeld in Districten, onder leiding van de Districtsleidster en haar staf, tot volle ontplooiing komen.

In het District Noord-Holland tracht de Districtsleiding niet alleen het sociale werk te bevorderen en aan de moeilijkheden van dezen tijd door voorlichtingen cursussen tegemoet te komen, daarnaast is het haar bedoeling, zooveel mogelijk van de eigenaardigheden, de plaatselijke omstandigheden en de landelijke of historische schoonheid van hare Kringen partij te trekken, ten voordeele van het geheele District.

Maar wat zij zich bovenal als taak heeft gesteld, is het samenbundelen van Stad en Land en het bevorderen van het contact tusschen de Kringen onderling. Stad en Land hebben elkander noodig, nu en altijd!!!

De stadsvrouwen en de plattelandsvrouwen moeten elkander leren begrijpen en waardeeren en dit trachten wij vooral te bevorderen door wederzijdsche bezoeken.

Zoo zijn den vorigen zomer, nagenoeg alle Kringen de gast geweest van het District en Kring Kennemerland-Zuid en zij hebben onder deskundige leiding genoten van de historische schoonheid van Haarlem en is omgekeerd deze Kring gastvrij ontvangen in Purmerend en Zaandam en hebben de Haarlemsche kameraadskes genoten van de Beemster in bloei en de schilderachtige en zeer interessante Zaanstreek.

En in den oogsttijd ging de Kring Alkmaar naar het schoone, rijke West-Friesland.

Op een wonderschoonen Aprildag in dit jaar hebben de werksters uit Kennemerland-Zuid en de Districtsleiding, met de vrouwen uit Aalsmeer een Lentefeest gevierd, zooals men dat alleen in het blijde Aalsmeer, met haar overvloed van Flora's kinderen kan vieren. En daar waren we niet alleen de gasten van den Kring der N.S.V.O., maar ook van den Boerenleider en zijn staf, die ons op voorbeeldige wijze hebben ontvangen, ons bij den eenpansmaaltijd hebben bediend en ons met bloemen hebben uitgeleide gedaan. Dit was meer dan we in onze stoute droomen hadden durven hopen. En als een unicum in de N.S.V.O. komt eerstdaags het vrouwenzangkoor van den Kring Alkmaar, dat onlangs onder leiding van Kam. Jansen zulk een uitstekende uitvoering met solisten gaf, in Haarlem zingen. Een Vormingsavond bij uitnemendheid!

Een goede samenwerking met de verschillende nevenorganisaties en vakorganisaties is bereikt, door op onze Districtsbijeenkomsten naast de Hoofden van Dienst, ook de Gewestelijke leiding van deze organisaties voor de Kringleidsters en haar medewerksters te laten spreken en wij kunnen ons gelukkig prijzen, dat de verhouding in alle opzichten, uitstekend genoemd kan worden en door deze bijeenkomsten veel misverstand en moeilijkheden uit den weg geruimd werden.

Onze Districtsbijeenkomsten, eerst in het mooie, oude zaaltje van het Stadhuis, nu in ons mooie, lichte, Districtshuis, zullen onze Kringleidsters niet graag missen, hoe ver de reis voor sommigen ook is, en hoe inspannend ze soms ook zijn, omdat ze er met al haar vragen en moeilijkheden kunnen komen en

ook omdat ze zich dien dag werkelijk de gast van het District voelen!

Zoo hopen wij voort te gaan en in het voetspoor van kameraad Smit Kleine die het fundament ook voor ons werk in Noord-Holland legde — verder te bundelen.

D. H.—V.

HAARLEM. *Het districtshuis.* 31 Mei werd 's middags het districtshuis van de N.S.V.O., Kenaupark 1 Haarlem, geopend.

Nadat de districtsleidster, Mevr. Mussert, de landelijk Leidster, de Duitsche gasten en andere genoodigden, w.o. kamske Keers en de burgemeesters van Haarlem en omgeving had welkom geheeten, vertelde zij van de moeilijkheden die er te overwinnen waren bij het huren en inrichten van dit huis, zoodat het eerst nu (een jaar nadat het gehuurd werd) officieel kon geopend worden. Zij spreekt er haar vreugde over uit dat de Leidster weer hersteld is en deze plichtigheid zelf kan verrichten. Na nog het een en ander van het werk verteld te hebben, geeft zij het woord aan de Leidster.

Deze verklaart dat zij zich ook eenigszins schuldig voelt aan deze late opening, daar door haar ziekte deze ook is uitgesteld, maar de aanwezigen moeten straks maar eens naar de resultaten kijken. Dit is het eigen thuis voor het district, waaraan tevens een school voor Moeders verbonden is. Een eigen thuis hoort bij vrouwen, een werkelijk tehuis met de vrouw erin, diegene die het minst opvalt als ze er is, maar het meest gemist wordt als ze er niet is.

Deze behoefte een eigen thuis te hebben kunnen wij het best zien bij de vrouwen uit de getroffen gebieden, die allen trachten toch op een klein plekje een eigen thuis op te bouwen. Het meest gezonde voorbeeld is wel het gezin, waarin dit thuis het rustpunt en het punt van samenkomst is voor de gezinsleden.

Een districtshuis moet als het goed is zoo'n punt

van samenkomst zijn en een uitgangspunt voor het werk. Kamske De Gelder heeft al heel spoedig de waarde van een eigen huis ingezien, en wij zijn haar daarvoor nog dankbaar. Toen het 1e districtshuis in Haarlem werd geopend was de Leider hierbij aanwezig, en hij vond toen den tijd gekomen dat wij naar een eigen Hoofdkwartier moesten omzien. De inrichting van dit huis is eenvoudig, iedere kamer is met zorg en liefde ingericht en draagt nu al een eigen stempel, de sfeer is in orde. Kamske Couzy is er van overtuigd dat dit onder de leiding van kamske De Gelder zoo zal blijven en hoopt dat zij nog heel lang districtsleidster zal mogen blijven, waarmee zij het districtshuis voor geopend verklaart.

Hierna werden door kamske Grūson en kamske v. d. Veen eenige mooie liederen gezongen en dan geeft kamske Gorris, Hoofd van den Moederdienst een uiteenzetting van het werken in de Moederschool. Zij verklaart dat het werk van de Moederschool nogal eens verkeerd gezien wordt. Vooral bij de kameraden heerschen nogal eens gekke begrippen. Het is heden de 6e Moederschool in ons land, wat, den oorlogstijd in aanmerking genomen, in 3 jaar tijd geen slecht resultaat is. Het werk dat hier verricht wordt is hoofdzakelijk vormend werk, het sociale werk wordt aan den Volksdienst overgelaten. Er worden hier cursussen gehouden in de baby-verzorging, ziekenverpleging, naaien en koken. Alle cursussen duren 3 maanden. Zij hoopt dat de lichte, smaakvolle inrichting van het huis een goeden invloed op de vrouwen zal hebben. Hierna wordt de vlag geheschen en kunnen de aanwezigen het huis bezichtigen. Het blijkt dat over de inrichting niets te veel is gezegd. Alle kamers maken een heel prettigen indruk. Tot slot werd een kopje koffie aangeboden met versnapering (allemaal zelf gemaakte oorlogsproducten), dat heerlijk smaakte. Een pracht-propaganda voor de kooklessen.



31-5-'44. Opening van het N.S.V.O. Districtshuis te Haarlem. De vlaghijsching

Foto Otto

HET LIED DER TERWE

UIT „VOOR HET VOLK” VAN R. DE CLERCQ

Kees Andriessen

Juichend *f*

Heer-lij-ke terwe, Sier-sel der aarde, Goud in uw verwe, Goud in uw waarde!

f *simile*

Heer-lij-ke terwe, vroomheid en vreugd! Rijk is de boer, als de ter... we deugt!

Heerlijke terwe,
Siersel der aarde,
Goud is uw verwe,
Goud is uw waarde!
Keervers:

Heerlijke terwe,
Vroomheid en vreugd
Rijk is de boer
als de terwe deugt!

Waai in de winden
Straal in de zonne,
Edel gezinden
Eeuwige wonne!
Keervers

Maaiers, de zeisens
Hecht in de handen!
Volgende meissens
Bindt uwe banden!
Keervers

Bundels en schooven
Wagens die kraken
Voeren tot boven
Boomen en daken!
Keervers

Handen die zwaaien!
Herten ten hoogsten!
Zalig die zaaien,
Zalig die oogsten!
Keervers

Uit het heele land

LENTEFEEST N.S.V.O. TE AMSTERDAM.

Door de Afd. Vorming van het district Amsterdam der N.S.V.O. werd Woensdag 3 Mei op stijlvolle wijze het lentefeest gevierd. De groote zaal van Krasnapolsky was voor dit doel versierd met de vlaggen der N.S.V.O. en N.S.B., terwijl het podium schuil ging achter een schat van kleurige voorjaarsbloemen.

De districtsleidster, kamske v. d. Heijde spreekt de vele aanwezigen waaronder in het bijzonder kamske Couzy, landl. leidster der N.S.V.O., kam. Ouwerkerk districtsleider der N.S.B. een welkom toe. Na het zingen van de lentelieder onder leiding van kamske Grison, werd het programma door kamske Pattist landl. vormingsleidster der N.S.V.O., met een kort woord geopend.

„Terwijl buiten alles in bloei staat,” aldus spreekster „zijn wij tezamen gekomen om ons lentefeest te vieren. Deze seizoenfeesten hebben voor ons een bijzondere beteekenis. Zij zijn voor ons tijden van bezinning, zij brengen ons met onze gedachten dicht bij de natuur, waarvan wij menschen een deel zijn. Uit den aard van ons wezen komen wij vrouwen haar het dichtst nabij. Bij ons rust de taak, te zorgen voor goede gezinnen, voor een sterke jeugd. Bij ons vrouwen rust in de eerste plaats de toekomst van ons volk.” Na deze woorden luisterden alle aanwezigen met belangstelling naar de liederen die het zangkoor onder leiding van kam. Steffen Jansen, ten gehoor bracht. Waarna het doek opging voor het lentesprookje en de aanwezigen konden zien wat in korten tijd met een minimum aan materiaal doch met maximum aan ijver en toewijding bereikt kon worden. Het spel tusschen de Winter, zijn dienaar en de vrouw, zoowel als het dansen van de lentekinderen om de lente boeide ons van begin tot het eind. De meisjes waren gekleed in papieren jurkjes die tesamen met de kleurige bloemslingers, waarmede zij getooid waren een alleraardigst effect maakten. Het was dan ook geen wonder, dat het tweede deel van het spel, het dansen van de lentekinderen herhaald moest worden. Het spel werd geschreven door kamske v. Schaaik en ingestudeerd door de kamskes Wals en Grison. Na het sprookje zong kamske Schäfer eenige liederen, waarna de wnd. landl. vormingsleidster Dika Leppink het podium betrad, voor het uitspreken van haar lenterede. Zij opende haar toespraak met een gedicht, speciaal door kam. Han Gevers voor deze gelegenheid gemaakt.

„Na den tijd van schijndood,” aldus spreekster, „ontwaakt de natuur en zien we in de lente den tijd van nieuwen bloei en nieuwe vruchtbaarheid. Natuur gaf ons drie wetten, vruchtbaarheid, arbeid en strijd, die gesymboliseerd in de bloesem, de spade en het zwaard, worden ingeluid door de lente. De wet van vruchtbaarheid houdt in de voortzetting van het bestaan van plant, dier en mensch, terwijl de wet van den arbeid waarborgt, de instandhouding door het individu zelf en de wet van den strijd de bedreiging met ondergang van buiten, afweert.

„Wanneer we spreken over strijd”, vervolgt spreekster, „denken wij in de eerste plaats aan den grooten strijder voor de vrijheid van Europa, Adolf Hitler, en aan onzen Leider, Anton Mussert. Wij denken aan de soldaten aan de fronten, aan hen die vielen en aan hen die als vermist werden opgegeven. Nimmer zal hun offer tevergeefs zijn gebracht. Ook aan de werkers van het thuisfront willen wij denken. Aan den eenvoudigen boer, den N.S.B'er, die werkt te midden van hoon en laster, aan den colporteur langs de

straat en aan de vrouwen wier man huis en hof verliet om hun ideaal te dienen. Hun allen brengen wij onzen eerbiedigen groet.

„De kracht van een volk,” gaat spreekster verder „ligt in zijn jeugd. Laten wij haar opvoeden in eenheid, moed en trouw. De lentedag is de dag der jeugd. Eenmaal zal die door ons gansche volk gevierd worden. Gij nationaal socialistische vrouwen, houdt vol en Hou Zee!”

Tot slot las de districtspropagandaleidster, kamske Braun, een kort gedicht, waarvan de zin was, dat wij vrouwen moeten leeren blij te zijn. We moeten door het leven gaan met een blij en zonnig gezicht.

Weest blij als vrouw en weest blij als nationaal socialist besloot spreekster.

Met het zingen van het Dietsche Vrouwenlied en een driewerf Hou Zee, werd deze mooie bijeenkomst gesloten.

HEERLEN. 15 Mei vierde de N.S.V.O. in het Grand Hotel Moederdag. Vele kameraadskes, die anders moeilijk kunnen komen, hadden dezen middag zich vrij kunnen maken om op echt Limburgsche wijze dezen dag te vieren. Direct bij binnenkomst deed het aardig versierde zaaltje ons in feeststemming komen. Onze Districtsleidster kamske v. Nieuwenhuizen was ook aanwezig, daar groep Heerlen haar na aan het hart ligt. Zij immers heeft deze groep opgewerkt tot wat zij nu is en ondanks haar drukke werk als Districtsleidster heeft zij toch altijd nog wel even tijd voor onze groepsbelangen en nooden.

Nadat onze Groepsleidster, kamske Quadvlieg, de bijeenkomst geopend had, werd door 2 zusjes een aardige samenspraak voor de moeders gehouden. Het programma bestond afwisselend uit samenzang, declamatie van de kleintjes en enkele stukjes der grooten, o.a. een mooi sprookje voor groote menschen dat voorgelezen werd door een kameraadske.

Hierna richtte onze Kringadministratrice nog een kort woord tot allen en spoorde hen aan ook de wekelijksche bijeenkomsten trouw te bezoeken en die kamskes, die dan niet iedere week komen konden, dat die dan hun goeden wil zouden toonen door eens per maand zich te melden.

Hierna reikte zij onze Districtsleidster als moeder der N.S.V.O. en onze Groepsleidster als Groepsmoeder een bouquet bloemen over.

En dan volgde, waar allen op zaten te wachten... de koffie met vla. Vla, en dan in dezen oorlogstijd. Ieder kamske had een kleinigheid van haar rantsoen afgestaan en vele kleintjes maken een groote. Ik weet niet of ik het verklappen mag, maar er waren eventjes 19 vlaaien en niet zulke kleintjes hoor! We hebben ons werkelijk nog eens „zat” kunnen eten. Nog een kleine toespraak van onze Distr.leidster, waarna ons vrouwenlied werd gezongen en de Groepsleidster deze goed geslaagde bijeenkomst sloot. Allen gingen voldaan huiswaarts.

KRING KENNEMERLAND-ZUID. Op 4 en 5 Mei hield de Kring Kennemerland-Zuid der N.S.V.O. in Hotel Brinkman de gebruikelijke Jaarmarkt. Nadat de Kringleidster Kamske L. Visker—Korff, de aanwezigen, waaronder de Landelijk Leidster, Mevrouw Mussert, de vertegenwoordigsters der N.S.F., functionarissen van Staat en Beweging, had welkom geheeten, verklaarde de Landelijk Leidster, Kamske Couzy met een kort woord de Jaarmarkt voor geopend.

Een woord van lof is zeker op zijn plaats voor de medewerkers, die in dezen moeilijken tijd nog kans gezien hadden, zulke verscheidenheid op de „Markt”

te brengen. De traditioneele erwtensoep- en koffiestand vond grooten aftrek en ook de slaatjes sloegen in. In de „boekery” had men handen tekort, de lootjes gingen vlot van de hand en de stemming was best. Wij mogen gerust zeggen, dat ook deze Jaarmarkt geslaagd is.

De huishoudpop is gevallen op nr. 44.

Verloren: bruine portemonnaie met hangertje.

Gevonden in Koudenhorn-kazerne op 6 Mei:

een karpets; een zwarte handschoen; aantal lepels. Alles kan afgehaald worden aan het N.S.V.O.huis, Zijlstraat.

WIE RUILT!

2 bruine mantels met bovenstuk bont en bijpassende mutsjes ± 13—14 jaar tegen 2 regenmantels ± maat 42. Kamske L. Franken, Spoordijk 48, Tilburg.

Een nog nieuwen donkerblauwen hoed, klein model, prima vilt, voor iets anders. Kamske Davelaar, Tiendweg C 233, Harmelen.

Een paar blauwe damesschoenen, maat 39, zoo goed als nieuw met $\frac{3}{4}$ hak en 6 knotten donker bruine wol, nieuwe samenstelling, tegen een uniformjas, maat 48 à 50. Kamske C. v. d. Mooren, Ruitersstraat 15, Zaltbommel.

Een paar mooie bruine schoenen o.k. $\frac{3}{4}$ hak, maat 38 tegen 1 pers. divanbed, opklapbed of ledikant met matras (event. bijbetalen). Een nog netten looper met roeden en oogjes tegen stofzuiger, driewielerfietsje of autootje of zooiets. Kamske Rijklof, v. Goensstraat 17 2e bel, Den Haag.

Bont (vos), geschatte waarde f 60,— voor japonstof. Kamske A. Scalogne—Briedé, Spoorsingel 45, Delft.

Lederen voetbal met binnenbal tegen goed bruikbare binnenband(en) voor fiets. Kamske H. Woudenberg, Newtonpl. 11b, Schiedam.

Een z.g.a.n. f. katoenen nachtjapon (gr. maat) voor heeren interlock (gr. m. met mouwtjes). 2 babytrui-tjes voor heeren interlock (gr. m. met mouwtjes), 2 baby nachtjaponnetjes voor dames interlock camisolé. Kamske La Rivière—Brukman, Alteveersche-laan 30, Velp.

Een paar wit lederen schoenen maat 38 lagen hak voor een paar met blokhak. Een paar bruine suède schoenen maat 39, lagen hak voor schoenen maat 38 blokhak. Kamske Frielink Galileiplantsoen 105, A'dam O.

Een compleet ontbijtservies tegen keukenzeil en keukenlooper ± $3\frac{1}{2}$ m. Kamske Haentjens-Dekker Helmholtstraat 10, Amsterdam O.

STEMMEN UIT DE N.S.V.O.

BLIJDSCHAP

Eens las ik de volgende mooie woorden: „Het lijkt wel eens of dat niet mag; blij zijn in een wereld vol zorgen. Heeft men recht op blijdschap, terwijl zoovelen de smart mee-torsen als een somberen geesel door het leven?

En daarom juist, laat ons blij zijn. Laat ons blij zijn met den blauwen hemel, de bloemen en de vogels. Laat ons met elken adem-teug, de vreugde in-drinken van te bestaan, te leven tusschen al dat bloeiende en stralende. — Zelf den zonneshijn weer uit te stralen. Laat onze blijdschap maar eens uitbundig zijn. Een schaterende lach vol gulle glansen van genegenheid, en een warme glimlach van eenswillendheid en goed begrip. — Wees maar speelsch en schelmsch, vol jok. — Dat is een nobeler manier om uw meedoogen te bewijzen dan den strakken ernst van den plichtmatigen weldoener. — Want ge

wilt juist heelen en verbinden, niet kneuzen en kwetsen of afstooten met uw vreugde. — Ge houdt haar niet zelfzuchtig tot een hatelijk bezit; alleen gelukkig in een rampzalige wereld. Doch ge neemt méé en doet opvoeren in uw vaart naar den zonnigen hemel de bedrukten en de schamelen, die te kort komen aan de geheimzinnige geestelijke voedingsstof, welke blijdschap is. Laat ons blij zijn om de groote zegening van het leven; zonder erg of doel. Ge zult er anderen mee uit de duisternis lokken.”

Omdat deze woorden zoo mooi en waar zijn had ik ze opgeteekend en nu geef ik ze door aan u, mijne kameraadskes. Mogelijk hebt Gij er wat aan. We leven nu te midden der oorlogs-ellende met al zijn smarten en ellende, en toch kunnen wij blij zijn. Niet het leven moet ons, maar wij moeten het leven

overwinnen door krachtig en sterk te blijven staan met oneindig Godsvertrouwen. Er bestaan maar twee mogelijkheden, opgaan of ondergaan. Bij de pakken neer blijven zitten heeft nog niemand geholpen. Zeker de moeilijkheden kunnen overstelpend zijn, wie onder ons heeft ze niet gekend, maar in de put *blijven* zitten, maakt van dit aardsche bestaan een woestijn. Men verwacht niet van ons, dat wij volmaakte wezens worden, maar wel wordt een goeden wil om dapper te strijden van ons verwacht. En dan worden wij ook geholpen. Gezegend is de mensch met een vroolijk en zonnig humeur. Hij doet meer dan de beste weldoener met al zijn goud.

Daarom, heb de zon in Uw hart, ondanks den oorlog, wees eens blij, lach eens uitbundig, gij helpt er Uw medemenschen mee.

C. E. St. v. 's Gr.

Met ingang van 1 Juni is op haar verzoek eervol ontslag verleend als waarnemend Hoofd afd. Vorming der N.S.V.O. Mevr. B. Pattist-Joustra.

Met ingang van 1 Juni heeft de Landelijk Leidster der N.S.V.O., de leiding van de afd. Vorming op zich genomen, terwijl met ingang van 1 Juni is benoemd als Plv. Hoofd afd. Vorming der N.S.V.O. Mevr. J. Jansen-v. Balen.

Met ingang van 1 Mei is benoemd als Districts-Leidster van het District IV Overijssel Mevr. W. v. d. Woerd-Schatborn, 2e Pauwenlandstraat 20, Deventer.

RECEPTEN

RABARBERSAP IN GEKURKTE FLESSCHEN ZONDER SUIKER.

Rabarber zeer fijn snijden, wasschen en met een bodempje water *tegen de kook* aanbrengen en op deze temperatuur houden tot zich voldoende sap gevormd heeft. De massa dan in een vergiet doen, waarin men een uitgespoelden doek gelegd heeft.

Het sap in gekurkte flesschen overdoen, zooals beschreven is in het recept van rabarbermoes in flesschen.

Het moes dat in den doek achtergebleven is, kan men met suiker vermengen en als toetje of als broodsmeersel gebruiken. Aan het sap of het moes moet vóór gebruik suiker naar smaak toegevoegd worden.

De bewaarplaats van inmaak in gekurkte flesschen moet vooral droog en koel zijn.

RABARBERMOES IN GEKURKTE FLESSCHEN ZONDER SUIKER.

De rabarberstelen in stukjes snijden, zorgvuldig wasschen en met aanhangend water van het wasschen tot moes koken. De flesschen en kurken in een teil of groote pan met water en een reinigingsmiddel uitkoken. Daarna spoelen in warm water en in schoon water wegzetten tot ze gevuld worden.

Het gekookte rabarbermoes zoo heet mogelijk in de flesschen scheppen. De kurken in den hals drukken en dan den hals van de flesch dompelen in gesmolten brievenlak of gesmolten restjes kaarsen. Ook kan men een papje maken van gips en water en hiermee de kurk en den rand van de flesch dichtsmeren. Met het oog op het gasrantsoen kan men het uitkoken van de flesschen achterwege laten en in plaats hiervan de flesschen van binnen spoelen met een mengsel van azijn en zout. De kurken moeten echter wel uitgekookt worden, terwijl flesschen en kurken nagespoeld moeten worden in warm, liefst heet water.



STOF *versiering*

We hebben altijd wel eenige gekleurde lapjes, die in een bepaalden vorm geknipt en op stof genaaid, een aardige versiering kunnen opleveren, b.v. op halsstuk en zak van een schortje. Een siersteekje langs de randen in contrasterende kleur verhoogt het effect. Gebruikt U het patroontje als hoekvulling b.v. voor een kleedje, dan kunnen eenige randen van kettingsteken binnen den gefestonneerden buitenkant er een aantrekkelijk geheel van maken. Wilt U zelf een motiefje bedenken, knip dan eenige driehoekjes en (of) vierkantjes van stevig papier (de kinderen kleuren die graag voor U) en tracht een groepeerings te vinden (ook voor Uw meisjes een aardige bezigheid).



Hieronder vindt U een paar afbeeldingen met hetzelfde doel, speciaal voor de kleuters.

